

*Björn E. Berglund: Välkomsttal den 2 juli 2011*

## **Invgning av Långörens Missionshus, den 2 juli 2011**

Hjärtligt välkomna alla, såväl Långörenbor som gäster på ön!

1. Stort TACK till alla som gjort det möjligt att genomföra denna restaurering av vårt Missionshus, vår egen kyrka! Tack alla donatorer och entreprenörer! Ett särskilt tack till Per Olof Olofsson för Ditt engagemang för Missionshuset och för entusiastisk ledning av det frivilliga arbetet förra året. Jämjö Bygg med Stig Gustafsson och medarbetare har ansvarat för exteriör med snickeri, målning, mur- och plåtarbete, Gullins Måleri & Golv med Mathias Johansson och medarbetare för interiörmålning av tak och väggar. Vi är mycket nöjda med ert professionella arbete.

För att över huvud taget kunna göra den här restaureringen behövdes det ekonomiska resurser utöver egna donationer och eget arbete. Genom att söka ett statligt bidrag inom det nationella projektet "Hus med historia" fick vi tack vare stort stöd av länsstyrelsen samt Blekinge Hembygdsförbund – där östra Blekinge representerades av Arne Strand – en stor del av det belopp som behövdes. Hembygdsförbundets ordförande Åke Werdenfels och länsstyrelsens bebyggelseantikvarie Anette Johansson har visat stort intresse och engagemang för vårt projekt. Privata donationer från såväl öbor som externa givare, boende i såväl Sverige som USA, utgör nästan hälften av den totala kostnaden. Föreningen Långörasläkten bör särskilt nämnas som en av de största privata donatorerna. Finansieringen redovisas på en tavla i tamburen.

2. HISTORIK i korthet. Missionshuset byggdes 1938 och finansierades av de kvinnor som genom syföreningens auktioner samlade in pengar till bygget, som kostade knappt 4000 kr! Av dessa är fortfarande tre kvinnor i livet, Magnhild Berglund, Sylvia König och Margit Lönnerhag – vi är glada för att Margit finns med oss här idag. En tavla i tamburen beskriver hur Missionshuset kom till för drygt 70 år sedan. År 1955 genomfördes en interiörmålning. Karlskronakonstnären Ivar Gustafsson, med förankring i vår skärgård, ansvarade för den interiöra färgsättningen. Han utförde samtidigt fondmålningen, inspirerad av lotsmiljön på Långören. Den interiörrestaurering som nu fullbordats följer väl Ivar Gustafssons färgsättning, helt enligt antikvariska rekommendationer knutna till det statliga anslaget. Vi är glada för att vår antikvariske konsult Ivar Wenster är vår gäst idag.

3. Några ord om ÄGANDET sedan 1938.

Eftersom några av grundarna tillhörde Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, andra Svenska Missionsförbundet bildades en Alliansmissionsförening där båda förbunden kunde känna sig hemma. Denna förening blev alltså den första ägaren till själva Missionshuset som byggdes på samfällig mark. Under åren har alla kristna samfund varit välkomna att fira gudstjänst här. Det ekumeniska samarbetet har varit viktigt. Så småningom tunnades antalet aktiva medlemmar i missionsföreningen ut, särskilt efter 1960 då lotsstationen upphörde och antalet åretruntboende på ön minskade. Siri Nilsson minns vi som den samlande kraften fram till mitten av sjuttioalet. Flera av oss kommer ihåg de välbesökta missionsauktioner som hållits här. Under denna tid fick vi ofta besök av ungdomsläget från Olsäng där en av predikanterna var pastor Torsten Berg – en färgstark personlighet. Vi har hälsningar från honom. Tyvärr kunde han inte vara med idag så som vi hade hoppats.

År 1982 överläts byggnaden till Långörens Intresseförening som använt samlingslokalen för föreningsmöten alltsedan 1960-talet. På nyåret 2010 överfördes Missionshuset slutligen till Långörens Hembygdsförening, som därmed förvaltar två kulturbyggnader, Lotshuset och Missionshuset. Båda tillhör vårt kulturarv och vi är både stolta och tacksamma för detta förtroende. De flesta som numera bor på Långören tillhör Föreningen Långörasläkten och vi hyser starka känslor för dessa båda byggnader.

4. Något om FRAMTIDEN. Vi hoppas på en mångsidig användning av Missionshuset:

- för religiösa såväl som profana sammankomster – avtalet med Långörens Intresseförening säger att "Missionshusets interiör som andaktsrum skall respekteras",
- för högtider som dop- och vigselceremonier,
- för föreningsmöten av skilda slag,
- för föredrag, film- och bildvisning, konserter mm.

Nu hälsar jag vår präst i Torhamn Leif Gustafsson särskilt välkommen till att leda vår återinvigning av Missionshuset med betraktelse och psalmsång.



Den högtidliga invigningen av Långörens Missionshus lördagen den 2 juli samlade öns befolkning av alla generationer